

Historik över KULLSVIKS BADFÖRENINGIS VERKSAMHET 1952 – 1977 författad av Ingemar Wignell.

Avskriften är gjord exakt efter originalet, skrivet på skrivmaskin av Ingemar.

I och med att ”Lagers” år 1945 började sälja tomter i Kullsvik började invasionen.

De första som byggde var Uno Sandelind och Richard Lundström/nuvarande ägare Helge Wikström. 1948 kom undertecknad samt Bertil Hofling, Enoc Karlsson och Herbert Svensson / nuvarande ägare Robert Holmqvist och då började dansen kring midsommarstången i Kullsvik.

1951 gick bagarmästare Richard Lundström i kompanjonskap med Herbert Svensson och Fallenius och byggde bryggan vid Thorleifs udde.

Den fick smeknamnet ”bagarns brygga”. 1961 fick föreningen hand om bryggan och byggde till den för 7000:- kr. I och med detta fick föreningen betala ett arrende av 500:- kr/år till markägaren. Arrendet upphörde 1968 då tillbyggnaden togs bort.

1952 var ett händelserikt år för Kullsvik. Nybyggarna började ett intensivt arbete i viken.

Enligt protokoll som fördes av Alf Fredblad, arbetades sammanlagt 240 timmar.

Bryggan efter östra stranden kom till samt en flotte som döptes till ”Kullstiki”. Virke till detta och en lejdare, som placerades på stigen från övra Kullsvik, anskaffades av Ragnar Hillerding.

Den 10 juli samlades ett 20-tal invånare på ängen i Kullsvik och beslöt bilda en förening.

Den 1 augusti konstituerade sig den första styrelsen och fick följande utseende: ordförande Ingemar Wignell, vice ordförande Knut Hagqvist, sekreterare Alf Moldén, kassör Kerstin Eklund samt Bertil Hofling, Herbert Svensson, August Svensson och Richard Lundström. Suppleanter var Enoc Karlsson och Lennart Holtner, revisorer Curt Hansson och Gösta Kjellström med Peter Holst som suppleant. Medlemsantalet blev 44 familjer.

Den 16 augusti avhölls den första festen i föreningens å Särögården med Conny Ljungberg som sexmästare. Deltagarantalet var 75 stycken. En vinterträff anordnades på Sankt Eriks källare med ett 30 tal medlemmar.

1955 tillkom bryggan som gick ut från stenbryggan på västra stranden. Den togs bort 1968 vid den stora muddringen. En badbrygga av trä kom spontant till detta år och invigdes med en liten ceremoni med vin. 1951 gjorde Eugène Gabay en stor insats då han fick en herrbalett bestående av Qvist, Hofling, Wignell, Fredblad och Holtner att dansa Cancan på festen i Särögården.

1955 var det år den stora simpromotionen gick av stapeln med Lilly Töpel som promotor.

Detta år hade vi även cabaré på sommarfesten med den stora klädparaden och simskolan ej att förglömma.

Den första muddringen med caterpillar gjordes detta år för en kostnad av ett par tusen kronor.

1956 i februari vi på gamla restaurangen Kusten valsade kring med varandra – 30 stycken.

Detta år avgick vår första kassörska Kerstin Eklund men ersattes av Ann-Marie Pettersson och medlemsantalet var då 79 stycken familjer.

1957 byggdes badbryggan av sten för en kostnad av 5000:- kronor. Arbetet utfördes av bergsprängare Torsten Svensson från Göteborg. En trampolin placerades senare på densamma men måste tyvärr tas bort 1974 på grund av uppgrundning framför bryggan. Till kostnaden för badbryggan fick vi 1000:- kronor av Simfrämjandet.

1958 blev Enoc Karlsson vår förste hamnkaptan och kassörskan Ann-Marie Pettersson avgick och avlöstes av Einar Rundfors. På vintern hade vi vår trevliga träff på restaurang Lejonet då vi fick en nattsexa för 1:50.

1959 byggdes en solplage vid badbryggan av virke som Torsten Hjelmgren anskaffade. Stormarna tog den dock under vintern.

1960 anordnade vi några trevliga träffar i Maleviks lada. Enoc avgick som hamnkaptan och efterträddes av Arne Blohm.

1961 byggde vi om ”bagarns brygga”. Alf Moldén avgick som sekreterare och Carl Johan Holmén ryckte in på denna befattning.

1963 muddrade vi för andra gången med caterpillar och byggde slipen och den rundade bryggan för en kostnad av ca tre tusen kronor.

1964 hyrde Carl Gustav Lindstedt i Kullsvik och gästade oss på vår sommarfest och gjorde en cabaré med Syskonen Öst som sent skall glömmas.

1966 hade Arne tröttnat på hamnkaptansjobbet. Ingen ersättare gick att få så undertecknad fick rycka in även på denna post.

1967 avgick Einar från kassörsjobbet och Åke Fondin trädde till.

1968 gjordes den stora muddringen i viken med en sandsugare. Detta arbete utfördes av Donsö Varv till en kostnad av 40000:- kronor.

Bryggan ut i viken byggdes på vintern av medlemmar efter det muddringsfirman slagit ner pålarna.

1969 anordnade vi fest på restaurang Henriksberg med ett 40-tal deltagare. Då beslöt vi att betala 2 årsavgifter för att klara vår dåliga ekonomi.

1972 fyllde vi igen området innanför ”ekebryggan” och i augusti började vi med ljusfest vid badbryggan som blivit så populär. Detta arrangemang kostar emellertid föreningen omkring 1000:- kronor.

1973 kom åter frågan upp om en tennisbana i viken och var det då ett 30-tal som var intresserade. Lars Wånghed fick i uppdrag att vidareutveckla detta projekt. En badflotte inköptes för 1350:- kronor och en trappa till densamma har i år inköpts för 450:- kronor.

1974 avgick Åke som kassör och efterträddes av Lars Wånghed som även fungerar som hamnkaptan jämte Hams Blohm. Ulf Edgren inträdde i styrelsen som klubbmästare, Carl Johan slutade som sekreterare och Claes-Thure Flinck övertog sekreterarjobbet. Föreningen övertog detta år skötseln av ”Lagers brygga”.

1975 byggde vi om ”ekebryggan” för en kostnad av 20000:- konor vilket synes vara en god investering.

1976 rasade ”bagarns brygga”. Efter flera funderingar i styrelsen beslöts att den skulle byggas upp, vilket kostade föreningen 6000:- kronor. Detta år gjorde vi även den dyraste investeringen i viken – byggde om den rundade bryggan för en kostnad av 85000:- kronor och med utgifter för P-ringar, kätting och bojar kostade det hela 110000:- kronor. För dessa utgifter blev vi tvungna att för första gången göra en extra utdebitering på 200:- kronor av medlemmarna sam ta ett banklån på 30000:- kronor. Styrelsen har gått i borgen för detta lån som vi kanske redan i år kan betala.

1977 beslöt styrelsen att försköna viken med att så gräs på vägen över ängen, stänga grinden och placera ut snöstaket som lånas av vägföreningen.

Under åren har vi fått ett bidrag på 1500:- kronor från Kullens Samfällighet som är ägare till området kring den rundade bryggan och där den första radens badhytter är placerade.

Varje år har föreningen ordnat midsommarfest i viken där våra musiker Gunnar Pettersson, Sture Bondesson, Carl Johan Bergqvist m.fl. förtjänstfullt medverkat.

På 23 sommarfester å Särögården har vi fröjdats och medlemmarna har gjort stora insatser för den gemensamma trevnaden.

Föreningens stora arbetsdag har alltid varit Kristi Himmelfärdsdag. Anslutningen har under alla åren varit mycket god – ja många gånger under blåst och regn har medlemmarna kämpat – vilket visar att vi vill ha ordning och reda i viken. Åtskilliga kilo korb och bröd, öl och kaffe har inmundigats under de 25 åren.

Medlemsantalet i föreningen är nu 109 familjer och några nya kan vi för närvarande inte ta emot på grund av brist på båtplatser.
I förhoppning om att vi skall få behålla "vår" vik som den nu är samt gemensamt få uppleva många jubileer i föreningen, tecknar jag

Kullsvik i juni månad 1977

Med Kullsvikshälsningar

/IWE/

P.S. Kommer Du på jubileumsfesten skall Du genom film och gamla fotografier få bekräftelse på vad jag genom historik försökt beskriva.

D.S.